

Historiek van Basket Groot Willebroek

Op 1 april 1977 werd BBC Tisselt boven de doopvont gehouden, reden om door de meesten niet serieus genomen te worden. Hoe zou je zelf zijn? De eerste seizoenen hadden dan ook op sommige momenten meer weg van een carnavalvereniging dan van een basketclub. Toch slaagden we erin na enkele jaren te promoveren naar 3^{de} provinciale, vooral door de inbreng van enkele spelers uit Blaasveld, die in Tisselt aan hun tweede carrière begonnen...

BBC Blaasveld was intussen al enkele seizoenen (1968) bezig en was al doorgestoten naar 1^{ste} provinciale. Supporters die in de jaren 70 de matches aan de kerk in Blaasveld volgden, herinneren zich ongetwijfeld nog de soms tumultueuze ontknopingen, wat maakte dat tegenstanders noch scheidsrechters graag afzakten naar ons terrein.

En toen kwam het bericht wat in het begin niemand geloofde: Blaasveld en Tisselt zitten rond de tafel om een mogelijke fusie te bespreken... Immers, de rivaliteit tussen de twee clubs had intussen een hoogtepunt bereikt, wat resulteerde in soms bitsige derby's, waar spelers maar soms ook supporters maar al te gretig hun agressie en frustraties probeerden af te reageren! Toch slaagden we er met enkele bestuursmensen in de gesprekken tot een goed einde te brengen: Blati was geboren!

Langzaam maar zeker werd vanaf dan aan de toekomst gewerkt. Onze jeugdwerking kreeg, vooral na het in gebruik nemen van de sporthal in Tisselt, een nieuwe aanpak. Dit zorgde ervoor dat het aantal jeugdspelers elk jaar toenam. Door de fusie kregen wij er naast de heren seniors ook een damesploeg bij. Onze dames deden het in de loop der jaren zo goed, dat zij op zeker moment zelfs konden opklimmen tot in landelijke. Dit gebeurde mede door de inbreng van eigen jeugdtalent! Een tweetal seizoenen geleden mochten onze seniors op hun beurt promoveren naar 1^{ste} provinciale, jammer genoeg bleef dit beperkt tot een seizoenje...

En toen werden weer gesprekken aangeknoopt met Dames Willebroek voor een volgende fusie en ... de rest van de historiek wordt de volgende jaren verder geschreven, maar dan onder de naam Basket Groot Willebroek.

Rudi Huygens